

# Ο ύ τ ο π ο ς - Θεσεις, Ένα. Θεσεις, Διο.

## Θεσεις, Ένα.

Κυρια προταση τού Κινηματος για έναν Καλυτερο Κοσμο για την Κυπρο (αλλα και για ολο τον κοσμο) είναι η Πολη- Κρατος.

Το Κινημα προτινει την οικοδομηση νεων πολεων με ταξη, σχημα και πληρες σχεδιο πριν οικοδομηθει το πρωτο κτιριο, με τον αναγκαιο, βεβαιως, γεωργικο χωρο γυρω τους για να συντηρει τούς κατοικους τής κάθε πολης.

Προτινει πολεις στα μετρα τού ανθρωπου, χωρις αυτοκινητα σ'αυτές (εκτος και αν μεταφερουν φορτιο), και προσιτες προς κάθε κατευθυνση για τους ανθρωπινους μυωνες, με συγκεκριμενα ορια και συγκεκριμενο (και ισο πανω-κατω) πληθυσμο για ολες τις πολεις.

Προτινει πολεις που θα σεβασθουν τον ανθρωπο και το περιβαλλον και που θα τα επιβαρουν στον ελαχιστο δυνατο βαθμο.

Στον οικονομικο και παραγωγικο τομεα προτινει ένα καθεστωσ οπου ολοι οι πολιτες θα περνουν από ολες ,σχεδον, τις παραγωγικες διαδικασιες εξ ισου και εκ περιτροπης, θα διαμενουν και θα εργαζονται 4 (στις 10) μερες στην Υπαιθρο με σκληρη εργασια και ασκηση και 6 μερες στην Πολη με μετριας ή μικρης εντασης εργασια και ασκηση και θα εντασσονται ολοι σε ένα συγκεκριμενο και αυστηρο συστημα καλων συνηθειων που θα διασφαλίζουν στον καθενα το καλυτερο δυνατο επιπεδο υγιας και ευφοριας.

Φιλοδοξια τού Κινηματος είναι να φερει στον κοσμο εκεινο το καθεστωσ που θα απλοποιησει τις διαδικασιες ικανοποιησης των ανθρωπινων αναγκων και θα απαλλαξει τους ανθρωπους από περιπτες και ψυχοφθορες εγνιες.

Προτινει ένα καθεστωσ οπου ο καθε πολιτης θα προσφερει τις υπηρεσιες του στην Πολη δ ω ρ ε α ν και η πολη θα ικανοποιει ολες τις αναγκες του (για τροφη,στεγη,ενδυση,μορφωση,ψυχαγωγια και ε ρ ω τ α, παλι δ ω ρ ε α ν, πραγματα δηλαδη που εξυπακουουν την καταργηση τού εμποριου και του χρηματος στις σχεσεις των ανθρωπων. Μηχανισμοι που θα κανουν την παραγωγη να κατευθυνεται απευθειας στην καταναλωση θα καταστησουν αχρειαστο και το ένα και το άλλο.

Το Κινημα προτινει την ενταξη ολων σε μια μεγαλη πολιτικη αδελφοτητα (που φιλοδοξει να την κανει παγκοσμια στην συνεχεια), ένα καθεστωσ δηλαδη που θα κανει τούς ανθρωπους ισους (αλλα σιγουρα όχι ιδιους) σε ότι αφορα τις αισθησεις τους και δεν θα προσφερει σε κανεναν τιποτα περισσοτερο, αλλα και τιποτα λιγοτερο, απ'οσα χρειαζεται για να ικανοποιησει στο ακεραιο ολες τις αναγκες του, μικρες και μεγαλες, βιολογικες και ψυχαγωγικες, σταθερες ή ευκαιριακες.

Το καθεστωσ που προτινει εχει ονομα. Λεγεται κουμμουνισμος (όχι Ακελισμος, ισως λιγο Μαρξισμος, πιο πολύ ομως Πλατωνισμος), πραγμα που εξυπακουει, αν θελει και να είναι κουμμουνισμος, ότι καταργει το δικαιομα ατομικης ιδιοκτησιας και καθιστα κοινη περιουσια για ολους ολους τους φυσικους πορους, ολη την γη και ολους τους ανθρωπους και τα διαχειριζεται όλα κατά τετιο τροπο ώστε η αξιοποιηση και εκμεταλλευση τους να ωφελει ολους εξισου και προσφεροντας ότι περισσευει στους λιγοτερο προνομιουχους ανθρωπους και λαους αυτου του κοσμου.

Στοχος τού Κινηματος δεν είναι απλα να ενταξει περισσοτερους ανθρωπους και περισσοτερους πορους στο κρατος αλλα να τους ενταξει ολους και όλα,υπο τον ορο και την προϋποθεση παντα ότι θα διασφαλίζει κι αυτό χαρις στην πολιτικη αρετη των διαχειριστων του την ικανοποιηση ολων των αναγκων τους διαρκως και αδιαλειπτως.

Μ'ολ'αυτα εξυπακουεται πως σ'ένα τετιο κρατος και σ'ένα τετιο καθεστως δεν θα κλεψει ποτε κανεις (για να κρυψει πού τα κλεμμενα αφου δεν θαχει δικο του χωρο για να τα βαλει;), δεν θα βιασει και δεν θα μοιχευσει κανεις (και γιατι να το κανει αφου θα είναι ολες και ολοι, σαν κοινοχρηστοι φυσικοι ποροι, στην διαθεση ολων;), δεν θα πλουτισει και δεν θα φτωχευσει, δεν θα καταθεσει και δεν θα αναλαβει χρηματα, δεν θα παρακουρασει το σωμα του ποτε (ποτε δεν θα ξεπερασει το μετρο) και δεν θα παραχαλαρωσει (τεμπελιασει) ποτε, δεν θα καπνισει, δεν θα μεθυσει και δεν θα παρει ναρκωτικα ή φαρμακα (πλην ειδικων περιπτωσεων, εννοειται. Η σωστη κινηση στην σωστη ωρα, το σωστο φαγητο και η σωστη ξεκουραση στην σωστη ωρα αλλα και καθετι σωστο στην σωστη ωρα θα είναι τα καλυτερα φαρμακα και οι καλυτεροι γιατροι του), δεν θα ματαιοπονησει και δεν θα ματαιοδοξησει ποτε.

Στοχος του είναι να ικανοποιησει τις πραγματικες, τις αληθινες, τις ουσιαστικες και υγιεις αναγκες των ανθρωπων και όχι τις απατηλες, τις ψευτικες, τις επιπολαιες και νοσηρες. Να τους ταΐσει την καταλληλη ωρα, να τους περπατησει την καταλληλη ωρα, να τους τρεξει, να τους κολυμπησει, να τους κοιμισει ή να τους ξυπνησει, να τους εργοδοτησει την καταλληλη ωρα, να τους κουρασει και να τους ξεκουρασει την καταλληλη ωρα, να τους ντυσει όταν κρυωνουν και να τους ξεντυσει όταν ζεσταινονται, να τους ευτυχισει και να τους ευχαριστησει και, κυριως, να τους δωσει την ορεξη να ζησουν, να αγαπησουν και να αγαπηθουν σ'ένα καθεστως ερωτικα ανοικτο και ελευθερο.

Η πιο μεγαλη φιλοδοξια του είναι να φερει ένα κρατος και ένα καθεστως που θα είναι ωφελιμο για τον ανθρωπο και για όλα οσα τον περιβαλουν και τον συντηρουν κατά ένα τροπο διαρκη, ένα κρατος και ένα καθεστως που θα κυβερνα και θα κυβερναται από υγιεις, ικανους και ευρωστους ανθρωπους.

Το παλιο κρατος και το παλιο καθεστως δημιουργησε με την ολη πολιτικη του ανικανους και αχρηστους ανθρωπους. Δημιουργησε δειλους ανθρωπους, λαγους και προβατα, αλλα και κατι χειροτερο: δημιουργησε μια γενια ανθρωπων με γέρους τών 50 και των 40 χρονων και συντομα θα δημιουργησει και την γενια με γερους τών 30 και των 20 χρονων.

Το νέο κρατος και το νέο καθεστως, το κρατος και το καθεστως που αγωνιζεται να φερει για τον κοσμο το Κινημα για έναν Καλυτερο Κοσμο φιλοδοξει να δημιουργησει χρησιμους, ικανους και νεους ανθρωπους (και λιονταρια) των 60, των 70, των 80 και των 100 χρονων.

Μπορει να το κανει ανκαι χρειαζεται γι'αυτο πληρη ελεγχο και πληρη εξουσια πανω στους παντες και πανω στα παντα.

Απωτερη φιλοδοξια του είναι να κανει το ενεφικτο εφικτο, το ακατορθωτο κατορθωτο και το ουτοπικο πραξη και πραγματικοτητα.

Μπορει να το κανει. Εχει την θεληση και τον τροπο, εχει και την στρατηγικη και το παραδειγμα, κι αυτό δεν είναι άλλο από τον... Προεδρο του.

# Θεσεις, Διο.

Είναι γνωστο πως η κατ'εξοχην θεση και προταση τού Κινηματος για έναν Καλυτερο Κοσμο είναι η οικοδομηση καινουριων πολεων, τοσο μαλλον γιατι γνωριζει πως μονο καλυτερες πολεις θα εδιναν έναν καλυτερο κοσμο.

Το Κινημα προτινει πολεις με καθορισμενο από πριν σχεδιο και σχημα, με καθορισμενο πληθυσμο και καθορισμενα ορια, μια πολη που δεν θα επιτρεψει σε καμια περιπτωση την αναρχη και χωρις τελος δομηση, με καθορισμενες από πριν οικιστικες και βιοτεχνικες ζωνες.

Κραταει το Πλατωνικο αξιωμα (πως η πολη δηλαδη πρεπει να εχει σχημα και ορια) αλλα το επεκτεινει και το αναβαθμιζει. Το σχημα και τα ορια είναι μεν σημαντικα αλλα δεν είναι από μονα τους αρκετα ώστε να κανουν μια πολη.

Αν δεχθουμε λοιπον ως πληθυσμο τής Πλατωνικης Πολης (Πολιτειας) τις 5040 (έναν αριθμο που τον αιτιολογει βασισημενος σε μια μαθηματικη προσεγγιση:γιατι, λειι αυτος ο αριθμος είναι ο μονος που διαιρειται από ολους τους αριθμους από το 1 μεχρι το 10 χωρις να αφηνει υπολοιπο, ανκαι εχει λαθος ως προς αυτό γιατι και ο 2πλασιος και ο 3πλασιος και ο 4πλασιος τού 5040, και ακομα περισσοτεροι, συμπεριλαμβανομενου και του μισου του, διαιρουνται με ολους τους αριθμους από το ένα μεχρι το δεκα χωρις να αφηνουν υπολοιπο), τοτε θα ειχαμε μαλλον έναν αγροτικο οικισμο, λιγο μεγαλουτσικο ισως, αλλα δεν θα ειχαμε μία πολη.

Εμεις προτινουμε μια πολη των 144.000 κατοικων (και μεις το κανουμε με την δικη μας μαθηματικη προσεγγιση φυσικα, και το κανουμε ετσι γιατι χωρις τα μαθηματικα και χωρις, κυριως, την γεωμετρια δεν θα βγαζαμε ακρη) με τις αντιστοιχες οικιστικες μοναδες γυρω απ'αυτην που θα ανεβαζαν τον συνολικο πληθυσμο στις 240.000 και θα συνεθεταν μαζί την Πολη-Κρατος.

Αυτή η πολη θα είναι σχεδιασμενη για να εχει ένα μονο κεντρο, και όχι πεντε, δεκα ή εικοσι και θα είναι ακριβως μια πολη στα μετρα τού ανθρωπου και των ανθρωπινων μυωνων και δυνατοτητων (και όχι μια πολη στα μετρα των μηχανων, των μοτορων, των αυτοκινητων ή των ελικοπτερων), μια πολη που να μπορει να περπατηθει και -από την στιγμη που θα εχει και τα υδατινα καναλια της- να κολυμπηθει.

Με το να εχει όμως ο καθενας απ'αυτές τις 144.000 ανθρωπους το δικο του σπιτι και με το να θελει και ένα στρεμμα γης γι'αυτό ή με το να είναι το ένα σπιτι κατοικημενο και το άλλο ακατοικητο θαταν δυσκολο να πετυχουμε μια πολη που να μπορει να περπατηθει γιατι σ'αυτή την περιπτωση θα επαιρνε μια υπερμετρη για τους ανθρωπινους μυωνες εκταση.

Αναγκαστικα λοιπον θα μαζεψει και θα ανεβασει λιγο τούς ανθρωπους και τα κτιρια ώστε η εκταση που θα εχει αυτή η πολη από το ένα ακρο της ως το άλλο να μπορει να καλυφθει στην διαρκεια μιας δοσης περπατηματος 60 περιπου λεπτων, που είναι και η μεγαστη επιτρεπτη δοση κινητικης ασκησης που εχει αναγκη ο ανθρωπος κατά την πρωτη φαση ασκησης του, 30 λεπτων από την περιφερεια (τριτη ζωνη οικισμων) στο κεντρο και αντιστροφα, 20 λεπτων από την δευτερη ζωνη οικισμων ως το κεντρο και 10 λεπτων από την πρωτη ζωνη οικισμων ως το κεντρο, και αντιστροφα παντα.

Σκοπος δηλαδη είναι, εκτος από μια οικολογικη, να οικοδομηθει και μια ανθρωποκεντρικη και μυοκεντρικη πολη.

Δυστυχως οι πολεις που εφτιαξε αυτό το συστημα κάθε άλλο παρα τετιες πολεις είναι. Η ανεξελεγκτη επεκταση τους προς ολες τις κατευθυνσεις είναι ολοκληρωτικη και αποτελει το πιο εμφανες στοιχειο τού παραλογισμου που κατευθυνει το συστημα.

Μπορει βεβαια το συστημα να εχει τα μεσα ωστε να παραγει και να οικοδομει με γρηγορους ρυθμους και να ανεβαζει ετσι την αναπτυξη αλλα δεν θακανε ασχημα αν σκεφτοταν και αν προσεχε λιγο αυτο που παραγει και οικοδομει.

Ολοι σας θα εχετε ταξιδεψει και δει τις μεγαλες πολεις αυτου του κοσμου, της Ευρωπης, της Αμερικης, της Ασιας κοκ, πολεις ολες αχανεις και πολυπληθεστατες.

Πού ηταν αυτές οι πολεις πριν από εκατο και πριν διακοσια χρονια, πού είναι τωρα και που θα είναι σε αλλα 100, 200, 500, 1000 ή 10.000 χρονια;

Υποτιθεται πως αυτος ο κοσμος και αυτο το συστημα θα υπαρχει και θα αναπτυσσεται, εφωσον θα υπαρχει, για χιλιαδες και εκατομυρια (κι ισως δισεκατομυρια) χρονια.

Κι όμως αυτοι τον εχουν φερει στα ορια του στα 200 χρονια αυτης της αναπτυξης. Ως πού θα τον παρουν ακομα; Ως πού θα παρουν τις πολεις τους; Ποσο μακρια θα παρουν τις πολεις τους και ποσο ψηλα τα κτιρια της;

Τα δεδομενα είναι γνωστα σε ολους, κι είναι τετια ακριβως που κανουν τούς σκεπτομενους και νουνεχεις ανθρωπους να αναρωτιουνται: τι γινεται σ'αυτό τον κοσμο; Πού παιει αυτος ο κοσμος;

Αυτά που κανει η μια μερα αυτου τού συστηματος κι αυτά που κανει η άλλη μερα, αυτά που κανει ο ενας χρονος και υστερα ο άλλος χρονος αυτου του συστηματος προστιθενται λιγο-λιγο για να συνθεσουν τον απολυτο παραλογισμο, την απολυτη μωρια και την απολυτη παρανοια.

Πιοι κατευθυνουν αυτή την παρανοια; Πιοι αλλοι από τους ισχυρους πολιτικους και οικονομικους ανδρες;

Αυτοι συγκεντρωνουν στα χερια τους ολη την δυναμη και ολες τις εξουσιες και δημιουργουν και αναπτυσσουν τον κοσμο που ξερουμε συμφωνα με τα προτυπα τους.

Εχουν το χρημα και τις επιχειρησεις, εχουν τις τηλεορασεις και τις εφημεριδες, εχουν το κρατος με ολους τους μηχανισμους του: την αστυνομια, τις μυστικες υπηρεσιες, τον στρατο, εχουν όλα τα οπλα κι αφησαν για τους διαμαρτυρομενους τα πλακατ και τις πορειες στους δρομους. Γελοια πραγματα δηλαδη.

Τα πραγματα λιγο αλλαξαν από την λιθινη εποχη ως σημερα. Ο νομος αυτου του κοσμου παραμενει από τοτε ο ιδιος: ουαί τοίς αδυνάτοις (αλιμονο στους αδυνατους).

Δυστυχως ο νομος τού ισχυρου είναι ο μονος νομος που υπαρχει και αντεχει σ'αυτό τον κοσμο και ποτε δεν σταματουν να μας το θυμιζουν αυτό οι εκαστοτε ισχυροι.

Αυτοι αναπτυσσουν το συστημα, αυτοι οικοδομουν, αυτοι κλεβουν, αυτοι διαφθειρουν, αυτοι εξαθλιωνουν και εξανδραποδιζουν τούς ανθρωπους κι αυτοι κανουν το κουμαντο σε όλα μονο και μονο γιατι είναι ισχυροι, πλουσιοι και επιτυχημενοι.

Χαρις σ'αυτους η φυση καταστρεφεται και ο ανθρωπος χανεται. Χανεται η υγια του, χανεται το θαρρος, η πιστη και η ελπιδα του.

Είναι ενας θλιβερος απολογισμος, ολοι το ξερετε ,μονο που δεν ωφελειται και κανενας από το γεγονος ότι το ξερετε γιατι δυστυχως, μαζί με την πιστη και την ελπιδα του, ο ανθρωπος εχασε και την βουληση του να αγωνισθει για να αλλαξει ή να διορθωσει οτιδηποτε.

Εστω, θα ρωτησετε, εχουμε μηπως εμεις που τα λεμε ολ'αυτά καπια εναλλακτικη προταση που να σωσει καπως την κατασταση; Εχει το Κινημα να προτεινει κατι καλυτερο απ'αυτό που σας επεβληθηκε από τους πλουσιους και τους ισχυρους;

Η απαντηση σ'αυτό είναι, βεβαιως, ναι. Την εχει. Την εχει από καιρο ο προεδρος τού Κινηματος και την εθεσε επανειλημμενα στον λαο ως υποψηφιους Βουλευτης, Ευρωβουλευτης ή Προεδρος.

Πιά ηταν η ανταποκριση τού λαου σ'αυτην; Ο λαος την ψηφισε βεβαια, την ψηφισε σαρωτικα μ'ένα ποσοστο γυρω στο 73% αλλα δυστυχως οι ψηφοι που του εδωσε ο λαος

ληλατηθηκαν και διαμοιραστηκαν στους κομματικους υποψηφιους αφηνοντας του ένα μηδαμινο ποσοστο.

Πολύ κριμα για σας και πολύ κριμα για τον τοπο σας. Αυτος ο τοπος, ξερετε, δεν ειχε το προνομιο να γεννησει τούς ανθρωπους που ανακαλυψαν το τηλεφωνο ή τον ηλεκτρισμο, ουτε τους ανθρωπους που ανακαλυψαν την τηλεοραση, το τραινο ή το αεροπλανο, όμως ειχε το προνομιο να γεννησει τον ανθρωπο που ανακαλυψε το καλυτερο σχεδιο πολης και ειχε την φιλοδοξια να αξιοποιησει στον μεγιστο δυνατο βαθμο το συνολο των ανθρωπινων ανακαλυψεων και να οδηγησει τον πολιτισμο στην τελειωση του.

Γι'αυτό ακριβως προοριζε το σχεδιο του: για να το χρησιμοποιησει σαν ένα οπλο πολιτισμου, σαν ένα οπλο που θα χαριζε στους ανθρωπους όλα τα αγαθα αυτου του κοσμου μαζεμενα.

Πιό θα ηταν το πρωτο αγαθο που θα επεδιωκε να δωσει στους ανθρωπους ενας πολιτικος που εχει τις καλυτερες προθεσεις απεναντι τους;

Πιο άλλο από την Υγια ασφαλως;

Θα πειτε όμως: γιατι δεν αφηνουμε τούς ανθρωπους να επιλεξουν και να αποφασισουν μονοι τους τον τροπο για να κανουν την ζωη και την υγια τους; Με τοση πληροφορηση στην διαθεση τους δεν θαταν ικανοι να ρυθμισουν οι ιδιοι την ζωη τους και όλα αυτά που αφορουν την ζωη τους;

Είνας όμως; Αυτό είναι το θεμα. Δυστυχως ολη η πειρα και όλα τα στοιχεια δειχνουν πως δεν είναι.

Επιπλεον η ανθρωπινη βουληση είναι αδυνατη (τουλαχιστον για τους πλειστους), με κλιση μαλλον στο μοδατο, στο ευκολο και το απατηλο παρα στο σωστο και το ωφελιμο και η ολη συμπεριφορα του προδινει τετιες αυτοκαταστροφικες τασεις που μονο μια παρεμβαση από εξω θα μπορουσε να τον σωσει.

Μπορει βεβαια η πολles παρεμβασεις στην ζωη τών ανθρωπων να είναι μη δημοκρατικη και μη δημοφιλης, όμως είναι και κατι σ'αυτές που μπορει να τις κανει αναγκαιες και χρησιμες, κι αυτό είναι το αποτελεσμα βεβαιως.

Αν ένα καθεστως μπορει να βαλει φρενο στις αυτοκαταστροφικες ροπες τής ανθρωπινης φυσης και κοινωνιας, τοτε μονο αφρονες ανθρωποι θα μπορουσαν να το κατηγορησουν επειδη επιβαλλει το ωφελιμο για τους υπηκοους του αντι να τους επιτρεππει να κανουν το βλαβερο.

Υπαρχει ένα συστημα που, βασισμενο πρωτα στην γνωση και στην σοφια, θα μπορουσε να φερει γρηγορα αποτελεσματα προς αυτή την κατευθυνση, κι ένα τετιο συστημα προτινει το Κινημα, δινοντας του όμως πρωτα το δικο του, προσωπικο, στιγμα.

Τ'ονομα του: κουμμουνισμος.

Προκειται βεβαιως για ένα συστημα παρεξηγημενο και κακοχρησιμοποιημενο αλλα στο οποιο το ΚΚΚ φιλοδοξει να δωσει μια νεα προοπτικη.

Προκειται για το απλουστερο συστημα για να το εννοησει καπιος, όμως είναι ανθρωποι και ανθρωποι που δεν εννοουν να το καταλαβουν.

Ένα λεξικο αν ανοιξει κανεις θα μαθει πως ο κουμμουνισμος είναι το συστημα που υποστηριζει την κοινοκτημοσυνη και την καταργηση τής ατομικης ιδιοκτησιας και των κοινωνικων ταξεων.

Ετσι είναι, ανκαι εμεις το θετουμε και αλλιως: κουμμουνισμος είναι το να βαζεις κοινους στοχους για μια κοινωνια. Είναι το να αντιμετωπιζουν τα μελη αυτης της κοινωνιας από κοινου τα ακραια στοιχεια τής φυσης, είναι το να εκμεταλλευονται και να καρπουνται από κοινου και εξισου τούς φυσικους πορους, είναι το να μην αλληλομισουνται και να μην αλληλοσκοτωνονται αλλα να αλληλοβοηθουνται και να αλληλοαγαπιουνται, είναι το να ενωνουν τις δυναμεις τους στις δυσκολες, αλλα και στις ευκολες, μερες τους για να πετυχουν το καλυτερο αποτελεσμα, είναι το να μην καταστρεφει ο ενας τα εργα τού αλλου

αλλά το να συζούν, να συνυπαρχούν και να συνεργάζονται για να ξεπερνούν τις ανθρωπινες αδυναμίες.

Ο κουμμουνισμός είναι η εννοια τής κοινωνιας στην καλύτερη της εκφραση και διασταση.

Κι όμως το γεγονός ότι η σημαντικότερη στην Ιστορία αποπειρα για επιβολη τού κουμμουνισμού τον συνεδεσε με τον αθείσμο εκανε αρκετο κοσμο να βλεππει με σκεπτικισμό και με φοβια αυτό το συστημα.

Κακως εκαναν βεβαια οι μεν το πρωτο και κακως εκαναν οι αλλοι το δευτερο.

Τι εμποδιζε τούς Σοβιετικους στο κατω-κατω να ασπασθουν έναν κουμμουνιστη Θεο; Τσοο μαλλον που αν μελετουσαν και λιγο την Βιβλο θα ανακαλυπταν πως ο Θεος προοριζει ένα πιο κουμμουνιστικο μελλον γι'αυτό τον κοσμο από κεινο που επεχειρησαν εκεινοι να εγκαθιδρυσουν.

Στο τελος τής ημερας αθειοι είναι μαλλον εκεινοι που δεν πιστευουν στην κουμμουνιστικη καταληξη που θα εχει αυτή η Γη.

Δεν θαταν φρονιμο λοιπον για καπιο να αρνηθει και να καταδικασει ένα κοινωνικο συστημα επειδη καπιο σε καπια φαση τής Ιστοριας που επεχειρησαν να το εφαρμοσουν ηταν αθειοι. Ετερον εκατερον, που λεμε. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

Θα αναρωτιεστε καπιοι: τι γινεται με μας; Τι πιστευουμε εμεις; Πιστευουμε στον Θεο εμεις τού ΚΚΚ που υποστηριζουμε σημερα τον κουμμουνισμο, ένα ζοφλημενο και αποτυχημενο κατά τα φαινομενα πολιτικο συστημα;

Την απαντηση σ'αυτό επρεπε να την ξερατε ηδη. Αν ξερατε κατι παραπανω για τις θεσεις τού προεδρου εκτος από το ότι «ο κωλος θελει λαδι», γιατι αυτό μου δινετε να καταλαβω οι πλειστοι, τοτε θα ξερατε και την απαντηση σ'αυτό.

Το Κινημα, κι ιδιως ο προεδρος του, πιστευει βεβαιως στον Θεο-και επενδυει σ'αυτόν και στην υποσχεση του, εστω κι αν εχει και προβαλλει μια διαφορετικη εικονα του από κεινην που επεβαλαν ως τωρα οι κηρυκες του.

Και όχι μονο πιστευει στον Θεο αλλά και φιλοδοξει να καταστει σ'αυτή την φαση τής ανθρωπινης ιστοριας το Χερι και το εκτελεστικο οργαο Του.

Το Κινημα και ο προεδρος του είναι εδώ για να επιχειρησει να κανει πριν τον Θεο αυτά που υποσχεθηκε να κανει ο Θεος, να παλεψει μεχρις εσχατων γι'αυτά και αν δεν τα καταφερει λογω αντικειμενικων δυσκολιων και δολιευσεων εκ μερους των ισχυρων, να προετοιμασει τουλαχιστον με τον λογο του τους ανθρωπους γι'αυτά που προκειται να συμβουν,πραγματα καθολου μακρινα.

Υπαρχει τελικα ο Θεος ή δεν υπαρχει; Κι αν υπαρχει θα εμφανισθει ή δεν θα εμφανισθει; Θα ερθει; Δεν θα ερθει; Τι να πιστεψει κανεις; Πού να βασιστει για να βρει μια ακρη; Δινει απαντηση σ'αυτό η Αγια Γραφη;

Μεταξυ μας υπαρχει μια κατηγορια ανθρωπων που πιστευει πως η Αγια Γραφη δεν είναι τιποτα άλλο από προίον παρανοϊκων και πως οπιος την παιρνει στα σοβαρα εχει ψυχιατρικο προβλημα.

Αντιθετα εγω, σαν προεδρος αυτου του Κινηματος, πιστευω απολυτα πως εχει βαση, και ιστορικη και γεωγραφικη και θεολογικη. Μαλιστα εψαξα σ'αυτην προκειμενου να ολοκληρωσω και να «τεκμηριωσω» το οραμα μου για μια ιδανικη πολη, αλλά δεν δεχομαι και απολυτα τα γεγονοτα ή τις εντολες της, και υποστηριζω ακομα πως υπαρχουν σ'αυτην καπια λαθη, καπιες μισοαληθειες, καπιες παρανοησεις, καπιες προκαταληψεις και καπιες, ολεθριες σε μερικα σημεια, αποσιωπησεις.

Το πως υπαρχει Θεος, ή Θεοι, αν θελετε (ή, απλα: εξωγηινοι) που διαθετουν την τεχνολογικη γνωση και δυνατοτητα για να κατασκευαζουν ηλιους και πλανητες συμφωνα με έναν μαθηματικο και γεωμετρικο σχεδιασμο, αυτό είναι κατι που δεν το αμφισβητω, και δινω ως την πιο πειστικη αποδειξη γι'αυτό την Γη μας.

Προκειται για μια Γη με εμβαδον 510.000.000 τετραγωνικα χιλιομετρα, προορισμενη,κατά τις εκτιμησεις μου, για να οικοδομηθουν σ'αυτην (ή στην αντιστοιχη της Νεα Γη) 240.000 πολεις-κρατη των 2.025 τετρ. χλμ (45X45 χλμ δηλαδη) των 240.000 κατοικων η κάθε μία.

Πολλαπλασιαζοντας όμως τις 240.000 πολεις επι 2.025 δεν εχουμε 510.000.000 αλλα μονο 486.000.000.

Περισσεουν δηλαδη ακριβως 24.000.000 τετρ. χλμ., 12.000.000 για τον βορειο πολο και 12.000.000 για τον νοτιο πολο, που είναι (ή: θα είναι) η μη κατοικησιμη εκταση τού πλανητη, θα αποτελουν στην Νεα Γη τις μονες θαλασσιες εκτασεις της και θα λειτουργουν σαν τα υδραγωγεια τού πλανητη.

Συμππτωση; Πολύ διαβολικη για ναναι συμππτωση. Για κατι άλλο προκειται, κι αυτό το άλλο δεν είναι παρα ο σχεδιασμος.

Θα μου πειτε: γραφει πουθενα η Αγια Γραφη για 240.000 πολεις των 2.025 τετρ. χλμ και με πληθυσμο για κάθε πολη τις 240.000;

Η αληθεια ειναι πως δεν γραφει, αλλα αντε. Πρεπει ταχα να τα γραφει όλα η Αγια Γραφη; Δεν γινotan δηλαδη να αφηνε και κατι ανειπωτο, κατι που θα αφηνε περιθωριο για να πει και καπιος ανθρωπος κατι γι'αυτο;

Υποψιν λοιπον ότι δεν γραφει κατι γι'αυτό. Κι όμως γραφει κατι άλλο. Γραφει (ο Ιεζεκιηλ συγκεκριμενα) πως η περιμετρος τής πολης θα είναι 18 χιλιομετρα, 4,5 στον βορρα και 4,5 στον νοτο, 4,5 στην ανατολη και 4,5 στην δυση, μια πολη δηλαδη με εμβαδον τα 20.25 τετρ. χλμ.

Γυρω απ'αυτή την πολη είναι επομενο πως χρειαζεται ενας γεωργικος χωρος για να συντηρει με τα προΐοντα του τούς κατοικους αυτης της πολης.

Αυτό δεν γινεται αλλωστε παντου; Στην Κυπρο εχουμε οι Κυπριοι τις Επαρχιες και στην Ελλαδα εχουν οι Ελλαδιτες τούς νομούς, και αλλου εχουν αλλοι κατι άλλο, πραγματα που συνθετουν βασικα ένα τοπιο οπου υπαρχει μια κεντρικη (ή μεγαλη) πολη και γυρω (ή πλάι της) αγροτικες κοινοτητες οπου ζουν οι ανθρωποι που φροντιζουν τούς αγρους και τα ζωα.

Σ'αυτή την πολη που περιγραφει ο Ιεζεκιηλ (τον 6ο, αν δεν κανω λαθος, αιωνα πΧ), επανερχεται ο Ιωαννης στην Αποκαλυψη τον 1ο αιωνα μΧ, της δινει το τετραγωνο σχημα (και η πολη κειται τετραγωνος) ανκαι, μεταξυ μας, εξυπακουεται και από τον Ιεζεκιηλ το τετραγωνο σχημα της εφοσον θα ειχε ισες πλευρες, καθως δεν νομιζω να μιλουσε για ...ρομβο.

Τι άλλο κανει ο Ιωαννης; Δινει στην πολη ιδιο υψος με το μηκος και το πλατος της, και διαστασεις που θα την εκαναν μαλλον μια πολη στα μετρα αεροπλανου αντι του ανθρωπου, καθως της δινει εκταση (περιμετρο) 2.000 περιπου χιλιομετρων (12.000 σταδιων), κατι που εντασσω επισης στα λαθη τής Αγιας Γραφης.

Ως προς τις διαστασεις τής πολης κραταω τον Ιεζεκιηλ. Να κρατησω και τους δύο δεν γινεται.

Βεβαιως ουτε ο ενας ουτε και ο άλλος υπηρξαν αρχιτεκτονες ή σχεδιαστες πολεων παρα προφητες. Απλα τούς ειπωθηκαν από καπιους καπια πραγματα και εκεινοι τα μετεδωσαν.Τι παραποιηθηκε στην πορεία των χρονων, αυτό είναι άλλη ιστορια. Κατι όμως απ'αυτά μπορει να κρατηθηκε σωστο και εξαρταται από μας να σκεφτουμε και να μαθουμε τιό είναι αυτό.

Κατι άλλο που αναφερει ο Ιωαννης γι'αυτή την πολη και το οποιο μου χρησιμευσε πολύ είναι τουτο: η πολη θα εχει τρεις πυλωνες στον βορρα και τρεις στον νοτο, τρεις στην ανατολη και τρεις στην δυση, πραγματα που εγω τα ερμηνευσα ως ζωνες οικισμων, και δεν επεσα εξω.

Συνδδει επι πλεον την πολη με τον αριθμο 144.000. Δεν λεει βεβαια πως αυτος θαναι ο πληθυσμος τής πολης. Όχι. Αυτό το λεω εγω, ο προεδρος.

Δεν ήταν δύσκολο βεβαία για τον άνθρωπο που εψαχνε μανιωδώς για μια πόλη στα μέτρα τού ανθρώπου να καταλήξει στο συμπέρασμα πως αυτός ο αριθμός αφορούσε τον πληθυσμό τής πόλης και τίποτ'άλλο, κι ως προς αυτό τα απλά μαθηματικά έδειξαν πως ήταν σωστή.

Την ίδια περίοδο που εψαχνα να βρω την πόλη εψαχνα επίσης και για ένα πρόγραμμα ασκήσης που ήλπιζα ότι θα με βοηθούσε να εκπληρώσω κάποιες αθλητικές προσδοκίες μου.

Πειραματιζόμουν για χρόνια πάνω σε δικά μου προγράμματα και έβλεπα πως η εβδομάδα με τις επτά μέρες της δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες τού σώματός μου.

Παραήταν συντομή για να προλάβουν οι μυώνες να αναλάβουν από τον κάματο τής προηγούμενης ασκήσης ωστόσο κατέληξα πως το δεκάημερο μού ταιριαζε καλύτερα. Μεγάλη ιστορία κι αυτή.

Η ανάγκη μάλιστα να διασπείρω (να τις κάνω περισσότερες δηλαδή τις δόσεις ασκήσης μου και μικρότερης διάρκειας-και έντασης- την καθεμία) σε κάποιες φάσεις την άσκηση μου για να χαλαρώσω τούς μύες μου και να τους ετοιμάσω για τον επόμενο κύκλο ασκήσης μού έδειχνε ότι αυτή η πόλη ταιριαζε απόλυτα με τους μύες μου και οι τρεις πυλώνες (οικιστικές ζώνες τής) ήταν οι ιδανικοί χώροι διαμονής για τις τρεις φάσεις που θα ξεκουράζαν τούς μύες μου μετά την ένταση και την συγκεντρωτική άσκηση τής πρώτης φάσης που θα είχε ως πεδίο τής βεβαίως την υπαίθρο και τις κοπιώδεις εργασίες τής υπαίθρου σε συνδυασμό, πάντα, με την αναλογική άσκηση.

Υιοθετώντας λοιπόν ως χρονικό πλαίσιο τής άσκησης μου το 10ήμερο δεν μου ήταν δύσκολο να καταλήξω στην απόφαση πως οι 4 μέρες αυτού του 10ημέρου θα «βγαινουν» στην υπαίθρο, οι 3 στην 3η ζώνη οικισμών, οι δύο στην 2η ζώνη οικισμών και η 1 στην 1η ζώνη οικισμών.

Με 240 κτίρια των 100 δωματίων το καθένα και 24.000 πληθυσμό στην 1η ζώνη οικισμών, με 48.000 (24.000X2 δηλαδή) στην 2η ζώνη, με 72.000 (24.000X3) και με 96.000 (24.000X4) στην υπαίθρο φαίνεται ότι το 10ήμερο μού κάνει.

Που βρήκα όμως αυτές τις 96.000 για την υπαίθρο; Μα, εκεί ασφαλώς που βρήκα και τις 24.000 για την πρώτη ζώνη οικισμών, τις 48.000 για την δεύτερη και τις 72.000 για την τρίτη. Απλή λογική και απλά μαθηματικά. Δεν τις πτεύχα και με την πρώτη αλλά τις πτεύχα.

Αν η υπαίθρος είναι ζωτικής σημασίας για την πόλη, τότε θα είναι αναγκαία και εκεί τα κτίρια τής και οι άνθρωποι που θα μένουν σ'αυτά και που θα φροντίζουν τούς αγρούς.

Αν βασιζόμουν όμως αποκλειστικά στον Ιεζεκιήλ και λίγο ή καθόλου στην ανθρωπινή λογική, τότε θα ανεβάζα τον πληθυσμό τής υπαίθρου στις 100.000, κι αυτό γιατί απλούστατα ο Ιεζεκιήλ κάνει λόγο για 1000, και όχι για 960, προασπία, κάτι που εγώ

μετεφράσα σε οικιστικές μονάδες εκτός (ή προ) τής πόλεως, των 100 δωματίων η καθεμία, όπως ακριβώς και στην πόλη.

Έτσι πάει το πράγμα. Απλή λογική και απλά μαθηματικά. Για να λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο τού 10ημέρου με μία μέρα διαμονή στην πρώτη ζώνη οικισμών, δύο στην δεύτερη, τρεις στην τρίτη και τέσσερις στην υπαίθρο, τότε θα πρέπει να έχει 240 κτίρια (των 100, πάντα, δωματίων) στην 1η ζώνη, διπλασία στην 2η, τριπλασία στην 3η και τετραπλασία (960 δηλαδή, και όχι 1.000) στην υπαίθρο. Απλούστερο δεν μπορώ να σας το κάνω για να το καταλάβετε.

Ως προς αυτό δηλαδή έχει λάθος ο Ιεζεκιήλ, κι είναι κι αυτό ένα από τα λάθη που με κάνουν να μην υποκλινομαι σε ότι λείει η Αγία Γραφή και να θέλω να πιστεύω πως έχω κι εγώ, σαν άνθρωπος, κάτι να πω.

Κι όμως αυτά τα στοιχεία που μας δίνει συγκρινόμενα με τα στοιχεία που έχω στην διάθεση μου διομίσυ, και πλέον, χιλιάδες χρόνια μετά τον Ιεζεκιήλ, δεν μου αφήνουν καμία αμφιβολία πως ο Θεός τής Γραφής είναι κάτι το υπαρκτό, και τα μαθηματικά μιλούν από μόνα τους γι'αυτό.

Δεν μπορεί να πηρε αυτές τις διαστάσεις αυτή η Γη σαν αποτέλεσμα μιας εκρηξης. Είναι αδιανοητο. Τα μαθηματικά είναι μαθηματικά. Δεν κανουν λαθος. Δεν χωρανε εδω προσωπικες εκτιμησεις ή πεπτοιθησεις.

Κι αν είναι ετσι, τοτε θα πρεπει να παρουμε και λιγο στα σοβαρα αυτό τον Θεο και να δουμε τι άλλο μας λει, γιατι μας λει και αλλα πραγματα.

Πιά ειν'αυτα; Σημειωστε: ο Θεος μάς βλεπει, μας παρακολουθει αδιαλειπτα και γραφει την κάθε πραξη και την κάθε σκεψη μας.

Εχω υποψιν μια διαφημιστικη ταινια ενός, κατά τα αλλα συμπαθους κινηματος που, θελοντας να διακωμωδισει αυτό το θεμα, εβαζε τον ...Θεο να κρυφοκοιταζει πισω από τα συννεφα τούς ανθρωπους. Πολύ απλοϊκη περιπτωση.

Τελικα είναι ή δεν είναι δυνατο για τον Θεο να ξερει την κάθε κινηση και τον κάθε διαλογισμο μας;

Κατ'εμε: απολυτα. Και το θεμα το βαζω ως εξης: αν αυτή η Γη εχει ηλικια 5,6,7 ή 10 δισεκατομυριων ετων και αν αυτή εγινε όπως εγινε και με τις διαστασεις που εγινε όχι σαν αποτελεσμα καπιας εκρηξης αλλα καπιας νοημονος δρασης, τοτε είναι λογικο να πιστεψουμε πως εκεινος ή εκεινοι που την εκαναν ειχαν από τοτε την τεχνολογια για να το κανουν, πραγμα που εξυπακουει πως είναι μπροστα από μας τεχνολογικα τουλαχιστον κατά 5, 6, 7 ή 10 δισεκατομυρια χρονια.

Είναι απλη λογικη. Αλιμονο λοιπον αν δεν εχει άλλο τροπο ενας Θεος για να μαθαινει τι κανει ο καθενας μας παρα κρυφοκοιτοντας πισω από τα συννεφα.

Ασφαλως και τον εχει, και είναι αφελης και ανοητος εκεινος που η τοση προοδος στον τομεα τής επικοινωνιας των τελευταιων χρονων δεν τον κανει να σκεφτει πως δεν είναι διολου δυσκολο για οντα που είναι κατά δισεκατομυρια χρονια μπροστα από μας στον τομεα τής επικοινωνιας (αλλα και σε κάθε αλλον) να καταγραφουν τις πραξεις και τις σκεψεις μας.

Το μεσο που χρησιμοποιουν για να το κανουν αυτό ειμαστε απλα εμεις. Ο Θεος βλεπει τις πραξεις μας μεσα από τα δικα μας ματια και γνωριζει τις σκεψεις μας μεσα από το δικο μας μυαλο.

Απλα: σε καθενα από εμας αντιστοιχει ενας σκληρος δισκος στα αρχεια τού Θεου, ενας δισκος απειρωσ πιο ευαισθητος και αναβαθμισμενος από τους σκληρους δισκους που διαθετουμε εμεις, ενεργοποιειται με την γεννηση μας και εκει μεσα γραφονται όλα από την πρωτη στιγμη τής ζωης μας ως την τελευταια.

Τι άλλο μάς λει;

Μας λει πως η ζωη τών ανθρωπων (και όχι μονο, βεβαιως) δεν τελιωνει με τον θανατο τους σ'αυτή την γη και πως επιφυλασσει μια συνεχεια γι'αυτους.

Μας λει πως θα δωσει μια τελεια πολη και μια τελεια Γη και μια δευτερη ευκαιρια και κριση στους ανθρωπους, και πως θα επιστρεψει ξανα και (Αποκαλυψη) «θα κατοικησει μαζί τους ο Θεος, και ο θανατος δεν θα υπαρχει πλεον, ουτε πενθος, ουτε κλαμα, ουτε πονος.»

Προκειται ασφαλως για μια ελπιδοφορα προοπτικη, και μια προοπτικη που μας αφορα ολους. Προκειται για τετια προοπτικη που εγω τουλαχιστον όταν την σκεφτομαι κάθε φορα μουρχεται να ζητωκραυγασω. Λιγο τοχετε να ζησετε ξανα, και για παντα, σε πληρη υγια,σε πληρη νεοτητα και σε πληρη δυναμη και ωραιοτητα;

Πότε θα γινει επιτελους αυτο;

Αυτό είναι το πιο επιμαχο σημειο, και το πιο μεγαλο ρισκο για κεινον που μιλαει γι'αυτό.Το πότε.

Βεβαια μάς εχει πει ηδη πως θα ερθει σαν κλεφτης στην μεση τής νυχτας και κανεις, εκτος από Κεινον, δεν θα το ξερει.

Παρολαυτα θα το διακινδυνευσω. Τοσοι και τοσοι το κανουν. Γιατι να μην το κανω και γω; Δεν βαζω δα και το κεφαλι μου στοιχημα για το ποτε ακριβως θα γινει. Απλα ετσι το υπολογιζω εγω που σας χαρτογραφησα την Νεα Γη σε κάθε λεπτομερεια της.

Δεν εμφανιστηκε ποτε ο Θεος για να μου πει το πότε. Ποτε και σε καμια περιπτωση.

Είναι απλα η εκτιμηση μου, και την βασιζω κι αυτην σε καπια απλη μαθηματικη παρατηρηση, που την κεντρισε, ομολογω, ενας άλλος.

Αυτή η παρατηρηση εχει να κανει με εναν αριθμο, τον 9.

Αν το καλοσκεφτουμε θα δουμε ότι τα παντα βασιζονται στα μαθηματικα. Η κατασκευη μας βασιζεται στα μαθηματικα, οι αναγκες μας ρυθμιζονται από τα μαθηματικα, το συμπαν ρυθμιζεται από τα μαθηματικα επισης, κι εμεις δεν ειμαστε στην ουσια παρα μια μικρογραφια τού συμπαντος, ένας μικροκοσμος σ'εναν μεγακοσμο.

Αυτος που εκανε εμας, εκανε και την Γη μας, κι αυτό προσπαθω να καταδειξω. Κι όπως το σωμα μας είναι κατασκευασμενο συμφωνα με έναν μαθηματικο σχεδιασμο για να κανει συγκεκριμενα πραγματα σε συγκεκριμενη ωρα, σε συγκεκριμενο αριθμο δοσεων, για συγκεκριμενο χρονο και με συγκεκριμενη ταχυτητα, ομοια και η Γη είναι κατασκευασμενη για να χωρεσουν σ'αυτην συγκεκριμενος αριθμος πολεων (-κρατων), με συγκεκριμενη εκταση η καθεμια, με συγγκεκριμενο αριθμο κτιριων και με συγγκεκριμενο αριθμο κατοικων.

Προσεξετε λοιπον τα σχεδια μου: η κάθε πλευρα τής πολης είναι 4,5 χιλιομετρα ( $4+5=9$ ).

Η περιμετρος της: 18 χλμ ( $1+8=9$ ).

Το εμβαδον της: 20,25 τετρ. χλμ ( $2+2+5=9$ ).

Το ιδιο και ολη η πολη-κρατος:  $45 \times 45$  χλμ = 2.025 τετρ. χλμ.

Οι ζωνες πολεων: 18 ( $1+8=9$ ) για το βορειο ημισφαιριο και 18 για το νοτιο. Συνολο: 36 ( $3+6=9$ ).

Ο πληθυσμος τής πολης: 144.000 ( $1+4+4=9$ ).

Το εμβαδον τής κατοικησιμης Νεας Γης: 486.000.000 τετρ. χλμ. ( $4+8+6=18$ .  $1+8=9$ ).

Ο πληθυσμος τής Νεας Γης: 57.600.000.000 ( $5+7+6=18$ .  $1+8=9$ ).

Το συνολο,επιπλεον, των λεπτων μιας ημερας: 1440 ( $1+4+4=9$ ).

Αποτελεσμα συμπττωσεων κι αυτά, όπως και η δημιουργια τής Γης και των ανθρωπων της; Το βρισκω απιθανο, εξαιρετικα απιθανο.

Πότε λοιπον εκτιμω εγω ότι θα μας παρει ο Θεος αυτή την παλια Γη και θα μας φερει μια καινουρια;

Τοτε μονον: όταν συμπληρωθει ο αριθμος των 57.600.000.000 ψυχων που θα γεμισουν τα 57.600.000.000 δωματια τής Νεας Γης, ενας αριθμος που αντιπροσωπευει ακριβως τούς ανθρωπους που γεννηθηκαν ή θα γεννηθουν ακομα σ'αυτό τον κοσμο στο αμεσο μελλον.

Ο Νικολας μού ειχε αναφερει για μια ερευνα καπιων για τον αριθμο των ανθρωπων που γεννηθηκαν ως τωρα στην Γη. Τους υπολογισαν στα 40.000.000.000.

Μπαβο τους. Θεωρω ότι είναι μεσα, ανκαι εκτιμω πως θαναι καπως περισσοτεροι, και μαλλον θα προσεγγιζουν εκεινα τα 57.600.000.000.

Πότε ακριβως θα συμπληρωθει αυτος ο αριθμος;

Αν εχει καπια βαση εκεινη η προσεγγιση με τον αριθμο 9, τοτε λογικα θα γινει σε καπιο χρονο οπου οι επι μερους αριθμοι του προστιθεμενοι θα μας δινουν και εδώ τον αριθμο 9. Ο επομενος πιθανος χρονος λοιπον είναι το 2025, ο αμεσως επομενος το 2034, ο επομενος τού επομενου το 2043 κοκ, κάθε εννεα χρονια.

Πιος πιστευω τελικα πως θα είναι αυτος ο χρονος; Πιστευω πως θα είναι το 2025, κι αυτό αν και εφοσον φυσικα θα βρισκεται σε συμφωνια η ανθρωπινη χρονολογηση με την θεϊκη, ανκαι πιστευω πως η διαφορα τους θα είναι μικρη, πολύ μικρη\*\*...

\*\* Καπιοι θα σκεφτουν εδώ -και με το δικιο τους βεβαια, και μαλιστα ο Γιωργος με ρωτησε απ'ευθειας; τα πιστευεις αυτά που λες (για Νεα Γη και τα τοιαυτα δηλαδη);

Την ίδια ερωτηση μού ειχε κανει και η Γεωργια πριν δύο χρονια (στην Τραπεζα Κυπρου, εδώ στην Πολη) πανω στην αναφορα μου στην αλλαγη και αντικατασταση τών καλπων.

Τοτε ηταν εκει ο Αντρεας ο Καπνονιδης, ο Κοινοταρχης τής Περιστερωνας, ο οποιος σε καπια συναξη (κηδεια ή γιορτη) στην κοινοτητα του μου ειχε πει ότι με κλεβουν στις εκλογες.

Δεν μου ειπε λεπτομερειες αλλα κι αν του τις ζητουςα, αμφιβαλλω αν θα μου ελεγε τιποτα.

Εν παση περιπτωσει εκεινη την ημερα που με ρωτησε η Γεωργια αν πιστευω αυτά που λεω ηταν εκει ο Αντρεας, βαδιζοντας προς την εξοδο. Τον παιρνω από το χερι, τον παρουσιαζω ενωπιον της και του λεω: Αντρεα, θελω να πεις στην Γεωργια την αληθια και μονο την αληθια: αλλαζουν ή δεν αλλαζουν τις καλπες;

Η απαντηση του ηταν αυτή: και βεβαια τις αλλαζουν (για την ακριβεια ειπε: τις αλλαζουν ρε καλο εν τις αλλαζουν, πραγμα που σημαινει το ίδιο ασφαλως).

Ενταξει, θα μου πειτε, τοτε βασιστηκες στην μαρτυρια τού Αντρεα για να δωσεις απαντηση στην Γεωργια. Τωρα, για να δωσεις απαντηση στον Γιωργο, πού θα βασιστεις;

Εχει μηπως κανεις καμια πληροφορηση για καπια Νεα Γη;

Δεν εχει ασφαλως κανεις τετια πληροφορηση. Κανενας Αντρεας, κανενας Πετρος, κανενας Σάβας, απολυτως κανενας.

Εδώ με θελω λοιπον. Πού θα βασιστω;

Πού αλλου βεβαια; Στην Αποκαλυψη θα βασιστω.

Θα μου πειτε πως οι παπες και οι παπαδες την ξεχασανε ή δεν ξερουν τι να πιστεψουν απ'αυτην και ξερω εγω;

Δεν με νιαζει τι πιστευει αυτος ή εκεινος. Σημασια εχει τό τι πιστευω εγω.

Η θεωρια αλλωστε τής Νεας Γης δεν είναι δικη μου θεωρια. Την αναφερει η Αποκαλυψη τού Ιωαννη εδώ και δύο, σχεδον, χιλιαδες χρονια και υποτιθεται πως αποτελει μερος τής πιστης τών οπου Γης Χριστιανων.

Απευθυνομενος εγω δηλαδη σε χριστιανους και μιλοντας τους για μια Νεα Γη υποτιθεται -παντα υποτιθεται- πως δεν τους λεω κατι καινουριο αφου, λογικα, θα τους είναι ήδη γνωστο.

Επειτα ο γράφων δεν εχει την φημη κανενος θεοφοβουμενου και συντηρητικου αναγνωστη και ερμηνευτη των χριστιανικων κειμενων.

Κάθε άλλο. Είναι επιλεκτικος αναγνωστης και ερμηνευτης, εικονοκλαστης και ανατρεπτικος.

Επιπλεον εχετε υποψιν πως στο κυριο βιβλιο του εδωσε τον τιτλο «το πορτραιτο μιας Νεας Θρησκειας»

Τι σόι θρησκεια θα είναι αυτή; Θα είναι, μαλιστα, μια **ερωτικη θρησκεια**.

Αν λαβετε λοιπον υποψιν πως η Χριστιανικη (κι ιδιως η Ελληνορθοδοξη) θρησκεια είναι μια αντιερωτικη θρησκεια, τοτε δικαιως θα μπορούσε καπιος να υποψιασται πως η θρησκεια που προτινω και διαφημιζω εγω είναι μια αντι-χριστιανικη θρησκεια και εγω, ο εκφραστης της, ο ίδιος ο ... Αντιχριστος.

Σ'αυτό το θεμα ειμαι πολύ, πολύ Αντιχριστος, όχι όμως και σε καπια αλλα, αλλα τα αλλα είναι άλλο κεφαλαιο και άλλη ιστορια.

Σας λεω όμως: αν θελησετε να βασιστειτε στην Αποκαλυψη για το πιος είναι πιος, πιος δηλαδη είναι ο Εκλεκτος και πιος ο Αντιχριστος, δεν θα βρειτε ακρη. Η προσωπικη μου αποψη είναι πως προκειται για το ίδιο προσωπο και ο ενας και ο άλλος. Θα συνθετει και τα δύο.

Εν παση περιπτωσει ελεγα πριν πως μιλοντας σας εγω σημερα για την Νεα Γη στην ουσια δεν κανω τιποτ'άλλο από το να σας υπενθυμιζω κατι που ήδη ξερετε, κατι που είναι καταχωρημενο στα συμβολα τής πιστης σας και σε κατι παραπανω ακομα :στα βαθη τού μυαλου σας.

Ο ποθος ολων αλλωστε για έναν άλλο κοσμο είναι ριζωμενος μεσα μας και θα πιστευαμε σ'αυτόν εστω και αν δεν ερχοταν κανενας Χριστος για να μας το πει και κανενας Ιωαννης για να γραψει γι'αυτον.

Κι όμως εχει γραφτει και αποτελει κι αυτή ένα στοιχειο και μια μαρτυρια στην ολη υποθεση και σε καμια περιπτωση δεν μπορω να την αγνοησω.

Όσοι από σας είστε ενημεροί για τις προεκλογικές δραστηριότητες μου στην Κύπρο θα εχετε υποψιν πως μιλω για την Νέα Γη εδώ και 30 περίπου χρόνια.

Για τα περισσότερα απ'αυτά τα 30 χρόνια πιστευα πως ο Θεος θα δουλευε πανω σ'αυτή την παλια Γη για να την ομαλοποιησει και να την φτιαξει εκεινος ετσι όπως την σχεδιασα εγω.

Κι όμως τα τελευταία χρόνια πιστευω σε κατι άλλο. Πιστευω πως θα φερει μια Νέα Γη (παντα ετσι όπως την σχεδιασα εγω), και πως αυτή, η παλια και γνωστη μας Γη, προοριζεται για **αποσυρση**. Πιστευω δηλαδη εδώ πως θα γινει κατά γραμμαν αυτό που λει ο Ιωαννης στην Αποκαλυψη: και ειδα καινουριο ουρανο και καινουρια γη, καθως ο πρωτος ουρανος και η πρωτη γη παρηλθαν (εφυγαν, πεταξαν μακρια).

Για μενα το πρωτο, μετα την Αποκαλυψη, τεκμηριο για το ότι θα ερθει πραγματικά αυτή η Νέα Γη είναι η παρουσία τού ανθρωπου που θα σχεδιαζε αυτή την Γη και που θα ηξερε - βασισημενος στα μαθηματα που του εδωσε αυτή η ζωη- πώς να διαχειρισθει τους ανθρωπους αυτης της Νεας Γης. Βλεπτετε γεννηθηκα κι εγω ανθρωπος ανυπομονος, και παντα σιγουρος πως θα κυβερνησω αυτή την Νέα Γη.

Κι όμως με το να λεω και να δηλωνω πως θα εμφανισθει μια Νέα Γη (ο πλανητης Β , ή planet B για καπιους) ηταν αναμενομενο πως θα προσδοκουσα να δω κατι καινουριο να εμφανιζεται στον ουρανο, κατι που να δειχνει πως θα εχουμε καπιες εξελιξεις στο ηλιακο μας συστημα και να μας δινει καπια ελπιδα πως ολ'αυτά δεν είναι παραμυθια.

Αν λοιπον αυτή η Νέα Γη είναι κοντα, είναι λογικο να σκεφτουμε πως θα την εντοπιζαν μεχρι τωρα τα τωσα τηλεσκοπια που σαρωνουν κάθε μερα τον νυχτερινο ουρανο και πως θα μας το ελεγαν στις Ειδησεις. Δεν μπορει να μας το κρατουσαν μυστικο τετιο πραγμα.

Τιποτα όμως ακομα, τιποτα απολυτως. Κανενα νέο και καμια Ειδηση επι του θεματος.

Θα κρατηθουμε λοιπον μονο από την Αποκαλυψη;

Καλη είναι κι αυτή βεβαια, κατι είναι κι αυτή στην τωση απελπισια μας, καλη η ελπιδα για τον ερχομο μιας Νεας Γης και ολων των καλων που θα φερει μαζί της, αλλα δεν εχουμε κατι περισσοτερο απ'αυτό, καπιον για να δωσει μια μαρτυρια γι'αυτην ετσι όπως εδωσε τοτε στην Γεωργια ο Αντρεας Καπνονιδης; Τωσοι αστρονομοι, τωσοι αστρολογοι και τωσοι αστροφυσικοι είναι δυνατον να μην ανιχνευσαν τιποτα;

Είναι τωσο αποκαρδιωτικο δηλαδη! Τωση πιστη, τωση ελπιδα και τωσα σχεδια εγιναν για το τιποτα;

Σε δυσκολη θεση μάς βαζεις Θεε μου εμας που πιστευουμε. Δεν μας δινεις ένα στοιχειο για να κανουμε κι αλλους να το πιστεψουν. Τιποτα.

Κι όμως υπαρχει κατι, κι αυτό το κατι δεν προηλθε ουτε από τις Ειδησεις αλλα ουτε και από την φαντασια μου.

Ηταν που λετε μια νυχτα Μαΐου ή Ιουνιου (του 2019), γυρω στην μία μετα τα μεσανυκτα, όταν κολυμπουσα στην (κυκλικη) δεξαμενη μου.

Εκει λοιπον που τελιωνε ο ενας γυρος και αρχιζε ο επομενος, κι ετσι όπως κολυμπουσα σε προσθιο ρυθμο, βλεπω απεναντι μου στα ανατολικά, και λιγο στα βορεια, και σε υψος 30 περιπου μοιρων, ένα πολύ λαμπερο αστερι.

Το εβλεπα για 15-20 δευτερολεπτα, οπότε και του γυρισα την πλατη για να συμπληρωσω τον γυρο. Όταν εκλεισε αυτος ο γυρος και αρχισε ο άλλος κι εγω εστρεψα τα ματια προς το σημειο οπου το ειχα δει πριν λιγα δευτερολεπτα ειχε εξαφανισθει.

Για καπιες μερες δεν εδωσα σημασια στο γεγονος, κι ουτε που το σημειωσα στο Ημερολογιο μου. Ωσπου ειδα ένα ντοκιμαντερ, από τα πολλα που εβλεπα εκεινη την περιοδο για το Συμπαν.

Σε κεινο λοιπον το ντοκιμαντερ μια Αμερικανιδα, ερασιτεχνις και κεινη παρατηρητις τού ουρανου, ελεγε πως μια νυχτα ειχε δει ένα αστερι διο φορες πιο φωτεινο από την Αφροδιτη. Στο υποψιν ότι η Αφροδιτη είναι το πιο φωτεινο ουρανιο σωμα μετα τον ηλιο και το φεγγαρι.

Ωσπου, ειπε, να παει να φερει την καμερα για να το φωτογραφισει, ειχε εξαφανισθει.

Τοτε ακριβως θυμηθηκα την περιπτωση μου, αλλα και κεινο που λει ο Ματθαιος στο Ευαγγελιο του: θα ερθει σαν κλεπτης εν τω μεσω τής νυχτος.

Εν παση περιπτωσει από κεινο το βραδυ που το πρωτοειδα περασαν τεσσερις περιπου μηνες χωρις να το δω ξανα. Το ειδα όμως (και το σημειωσα αυτή την φορα) στις 8 τού Οκτωβρη, γυρω στις εφτα το βραδυ, στο ιδιο σημειο με την πρωτη φορα. Κολυμπουσα κι αυτή την φορα.

Μολις το ειδα ειπα μεμιας: αυτό είναι παλι.

Την ιδια ωρα ηταν στον ουρανο, στα δυτικα (ελαφρως νοτια, και στο ιδιο περιπου υψος, ακριβως απεναντι απ'αυτό), η Αφροδιτη σαν Αποσπεριτης βεβαιως. Αναμεσα τους ηταν το φεγγαρι, οκτω περιπου ημερων.

Σταματησα τοτε να κολυμπω και κοιταζα μια αριστερα, την Αφροδιτη, και μια δεξια, το άλλο, αλλα και όλα τα αλλα αστερια, για να συγκρινω την φωτεινοτητα τους.

Για ναμαι ειλικρινης: δεν το ειδα διο φορες πιο φωτεινο από την Αφροδιτη αλλα μαλλον το ιδιο φωτεινο, κι ισως λιγο πιο φωτεινο. Το εβλεπα ετσι στον ουρανο για ένα περιπου λεπτο. Υστερα χαθηκε, κι από τοτε ως τωρα, τον Φλεβαρη τού 2020, δεν το ξαναδα.

Οι συλλογισμοι που κανω εγω μετα απ'αυτά είναι απλοι.

Κατ'αρχας δεν ηταν κανενας διαπτοντας αστερας που βγαζει μια εκτυφλωτικη λαμψη και υστερα χανεται.

Δεν ηταν κανενας μετεωριτης που επεσε στην ατμοσφαιρα τής Γης και ανεφλεγη, κι ουτε (όπως θα υπεθεσε η μεγαλη η αδελφουλλα μου όταν της ειπα κατι γι'αυτό) κανενα αεροπλανο.

Δεν ηταν καπιο διαστημοπλοιο ή καπιος δορυφορος τής Ρωσιας ή των Ηνωμενων Πολιτειων Αμερικης, κι ουτε, φανταζομαι, καπια μεγαλη λαμπα που την αναψε καπιος στον ουρανο και υστερα την εσβυσε.

Προφανως θα ηταν ένα ουρανιο σωμα ετσι όπως είναι και τα αλλα ουρανια σωματα, αυτοφωτα ή ετεροφωτα.

Εδειχνε να στεκει στον ουρανο ετσι όπως στεκουν όλα τα αστερια ή οι πλανητες τού ηλιακου μας συστηματος (σαν αστερια φαινονται κι αυτά σ'ένα γυμνο ματι και όχι σαν κατι άλλο).

Επειτα σκεφτομαι πως για να είναι τοσο φωτεινο, τοτε σημαινει πως θα είναι κοντα, πολυ κοντα μας, και εντος, πιθανοτατα, του ηλιακου μας συστηματος.

Αν είναι όμως ετσι, αν είναι πραγματι εντος του ηλιακου μας συστηματος, τοτε πώς συμβαινει και δεν το εντοπισαν ακομα οι αστρονομοι με την τοση τεχνολογια που διαθετουν;

Για μενα η εξηγηση είναι ευκολη: αυτοι που το εφτιαξαν και το εφεραν ως εδώ θα εχουν ασφαλως και τον τροπο για να το κρυβουν. Καθολου δυσκολο για κεινους.

Το πότε θα το αποκαλυψουν δεν είναι μακρια. Εχουν το σχεδιο τους και θα ενεργησουν με βαση αυτό. Εγω σαν ανθρωπος εκανα τις εκτιμησεις μου και δεν τις εκρυψα από κανεναν.

Την μερα που θα συμπληρωθει ο αριθμος των 57.600.000.000 ανθρωπινων ψυχων που θα εχουν γεννηθει σ'αυτη την παλια Γη, όταν δηλαδη θα κλεισουν ολες οι κρατησεις στα 240.000 δωματα των 240.000 πολεων-κρατων τής Νεας, και **οικοδομημενης**, Γης, τοτε θα γινει και η αποκαλυψη της.

Δεν είναι μακρια αυτή η μερα. Αντιθετα: είναι κοντα, πολυ κοντα. Πιστεψτε το.